

## Zeemansliedjes en shanties op Nijkerkse basisschool



In januari 2015 stuurde het Zeemanskoor Nijkerks Welvaren een email aan een aantal Nijkerkse basisscholen met het aanbod om het vroegere zeemansleven en de liedjes onder de aandacht van de jeugd te brengen.

Het toeval wilde dat RK basisschool Het Baken in 2015 een “muziekproject” had en dat kwam dus goed uit.

Afspraken werden gemaakt voor 3 ochtenden. Voor de groepen 2 t/m 8 werd een programma opgesteld bestaande uit een mix van “verhaal vertellen” en zingen. Voor elke groep werd in totaal dus ongeveer 3 uur aan verhaal en muziek gedaan, waarbij het verhaal bij de groepen 5 t/m 8 iets meer accent kreeg en zingen meer accent kreeg bij de groepen 2, 3 en 4.

Tijdens de eerste ochtend bleek dat van de 3 liedjes waaruit ze mochten kiezen, alle groepen er minstens 2 van kozen en groepen 7 en 8 er zelfs nog een lied bij deden (Zuiderzeeballade) omdat ze dat eerder in het muziekproject al hadden gebruikt en dus kenden.

Ook kregen de kinderen van groep 7 en 8 een opdracht mee om zelf een shanty te maken, d.w.z. een lied, waarop je met meerdere mensen tegelijk in een ritme het werk zou kunnen doen. En daar waren de shanties natuurlijk van oorsprong voor bedoeld.



De tweede ochtend bleek dat er flink was geoefend en dat alle kinderen lekker meezongen. Natuurlijk werd het zeemansleven op de oude zeilschepen van weleer niet vergeten en zelfs de leerkrachten vonden het interessant en leerden ook nog wat bij. Ook de zelfgemaakte “shanty” was heel goed gelukt.



Enkele dagen na de derde ochtend vond de afsluiting van het project plaats met een uitvoering voor de ouders op de laatste schooldag. Daarbij zongen alle kinderen samen met het zeemanskoor Nijkerks Welvaren de ingestudeerde liedjes en zong het koor een Engelstalige shanty als afsluiting van het project.

Het was verbazend dat deze samenzang met al die kinderen feilloos verliep, terwijl het alleen in kleine groepen was "ingestudeerd" en nooit daarvoor met z'n allen en met ook nog een heel koor erbij, was gezongen.

Helaas waren de ouders en genodigden op het schoolplein wat rumoerig, waardoor zeker de allerkleinsten bijna niet hoorbaar waren. Maar het enthousiasme was er zeker niet minder om.

Inmiddels is er ook belangstelling getoond door een andere Nijkerkse basisschool.

Maar ook het Nijkerks museum "Oud Nijkerk" heeft interesse getoond, omdat zij een project hebben over Arent van Curler, een Nijkerker die in Noord Amerika werkte voor de West-Indische Compagnie en meermaals de oceaan over reisde tussen Nederland en Amerika. Hij was dan wel geen zeeman, maar wel een regelmatig zee reiziger. De vraag was dan ook om iets te vertellen over het leven aan boord van de oude zeilschepen in de vorm van een lezing voor de donateurs en vrijwilligers. Ook daarbij zal de shanty uiteraard aan bod komen en zo probeert Zeemanskoor "Nijkerks Welvaren" om dit cultureel erfgoed van zeemanslied en shanty weer onder de aandacht te brengen van de mensen, maar vooral de jeugd. Daarmee hopen ze het zaad te zaaien dat over een aantal jaren kan worden geoogst in de vorm van jonge leden.

